

1 juni 1979

2 1/2 jaar AMC BACCHUS

1 december 1981

Hallo,

Ten eerste heten wij u van harte welkom op deze Open Dag en willen u door middel van dit stencil nader kennis laten maken met de Akerslootse motorclub Bacchus, kortweg A.M.C. Bacchus, die 1 december jl. haar 2 1/2 jarig bestaan vierde. Wij hebben op die 1e juni 1979 voor de naam Bacchus gekozen, gewoon omdat die naam goed in het gehoor lag, en niet omdat Bacchus in de Griekse mythologie de god van de drank was, hoewel we daar ook niet vies van zijn.

De club is sinds een half jaar landelijk aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (K.N.M.V.) en heeft eigen statuten en een huishoudelijk reglement, die strikt nageleefd worden. Hiervoor zorgt het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en wordt bijgestaan door de evenementencommissie, bestaande uit 4 personen (hier straks meer over) en door de redactie.

De redactie bestaat uit één persoon die zorg draagt voor de copy, het uittypen, stencillen hiervan etc. van de trots van onze motorclub; ons maandelijks clubblad "de Uitlaatklep", die een oplage heeft 50.

In de loop der jaren heeft de Uitlaatklep diverse gezichtsveranderingen ondergaan. In het begin bestond "het blad" uit één gecopiëerd velletje met daarop alleen de meest belangrijke zaken, zoals de agenda.

In de herfst van '79 ging de club over tot de aanschaf van een stencilmachine, typemachine etc. Het clubblad kreeg een fraaie voorkaft, naar een tekening van Conny Rietveld, later gevolgd door een achterkaf met de steun van 3 adverteerders. Met het groeien van de club en dus ook de financiën kwamen we in mei '80, dankzij drukkerij Meijer Wormerveer, tot het oorspronkelijke clubblad, waarvoor we 13 adverteerders bereid vonden om een advertentie te plaatsen en zodoende de kosten grotendeels wisten te drukken.

De evenementencommissie organiseert i.s.m. het bestuur de feestavonden, de jaarlijks terugkerende Lelierit en stelt de toeragenda samen.

De Lelierit is een toertocht met een lengte van 200 km die ieder jaar eind september verreden wordt en die door de deelnemers aan de hand van een door ons opgestelde route gereden wordt. De tocht voert over grotendeels toeristische wegen door Noord- en Zuid-Holland, van en naar Akersloot.

De eerste Lelierit was in 1980 en trok door het slechte weer slechts 22 deelnemers, waaronder één uit Zwolle. Dit jaar was dat aantal al opgelopen tot 55 en voor volgend jaar rekenen we bij goede weersomstandigheden op een aantal van boven de 100.

Als herinnering krijgt iedere deelnemer een fraaie plaquette en verder zijn er prijzen voor de grootst deelnemende club, oudste- en verstkomende deelnemer. De prijzen gingen het afgelopen jaar naar resp. motorclub Mozamo uit Zaandijk, een rijder van 63 jaar uit Alkmaar en naar een inschrijver uit Midden-Limburg.

Verder heeft A.M.C. Bacchus nog een commissie die zich belast heeft met de organisatie van het internationale Molentreffen in Krommeniedijk. Dit motortreffen wordt volgend jaar met Pasen voor de 11e keer gehouden en is door onze club overgenomen van de oude organisatie, die het na tien jaar wel genoeg vonden.

Dit treffen krijgt jaarlijks vele inschrijvingen uit o.a. Zweden, Denemarken, Schotland en Frankrijk. De commissie maakt een zeer strenge selectie, omdat anders het aantal inschrijvingen wel ver boven de 3.000 op kan lopen en daarvoor ontbreekt helaas de ruimte en mankracht.

Het batig saldo wordt ieder jaar weer overgemaakt naar de stichting JUMBORUN in Arnhem, waarvoor ook deze Open Dag is. De Jumborun is een jaarlijks terugkerend evenement voor het gehandicapte kind. Op een bepaalde datum komen in Arnhem ongeveer 300 motorrijders met zijspan bijeen, om een dagje met de kinderen (in de zijspan) te gaan rijden en verschillende, van tevoren uitgezochte, attracties te bezoeken, alles uiteraard onder begeleiding van verzorgend personeel en politie. Deze dag wordt ten dele bekostigd door de opbrengst van het Molentreffen, dat dit jaar ongeveer 4000,- opbracht.

Bij de oprichting van A.M.C. Bacchus liepen we ook met de gedachte om een eigen clubhuis te gaan bouwen. We houden toch een ruimte nodig voor de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, feestavonden etc.

Gelukkig vond het bestuur in de heer Siem Sander een sponsor die, voor zover als het mogelijk was, 't Achterom aan de club kosteloos ter beschikking wilde stellen.

Zoals u inmiddels misschien al heeft gezien, heeft ons mededelingenbord en onze prijzenkast al een vaste plaats in de bar gevonden.

A.M.C. Bacchus bestaat momenteel uit 32 (inmiddels al 34) leden en een groot aantal donateurs. Donateur kan men al worden vanaf een knaak per jaar, of als u iedere maand het clubblad in de bus wilt ontvangen, minimaal 12,50.

Donateurs worden ook uitgenodigd voor vergaderingen en feestavonden.

Dus, geeft u op als (clubblad)donateur, of als u in het bezit van een motor bent als lid voor slechts 30,- per jaar (voor passagiers 17,50), door de onderstaande bon in te vullen en in te leveren bij de inschrijftafel.

Wij hopen dat u een gezellige middag heeft.

Ja, ik geef me op als lid / donateur / clubblad-donateur +

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Bedrag:

+ Doorhalen wat niet van toepassing is.

N.B. Het batig saldo van vandaag komt t.g.v.de Jumbo-Run
Bedankt voor de belangstelling!